

Galela Eil. Halmaheira 28 Februari 1891.

Lieve beste Zus Cato en van Slooten.

Daar Marie met onze Pleegzoons in de school is wil ik dit oogenblikje even waarnemen om in haast een klein briefje aan U beide te schrijven. Ik heb al zoo dikwijls gedacht iets voor Marie's verjaardag te koopen maar hier op zoo'n plaats is niets te krijgen en daarbij is het zoo moeielijk voor Marie iets te bedenken omdat hij hier zoo weinig gebruikt, wat kleeren betreft. Nu heb ik gedacht dat Marie wel heel erg blij zou zijn met een mooie duidelijke photographie van Piet en Frits. Zou jij zusje en v.Slooten zoo vriendelijk willen zijn mij daaraan te willen helpen. Ik hen aan Vader van Dijken tien gulden gegeven en verzocht die aan U op te zenden, want als ik het doet merkt manlief het en ik wilden er hem zoo gaarne mee verrassen. Misschien dat het geld nog niet gelijk met de brief komt dat Vader nog geen gelegenheid heeft gehad het te sturen dat weet ik nu zoo precies niet maar als het niet gelijk komt zal het wel een paar weken later komen. Wij zitten nog altijd zonder Posthouder en dat is zoo lastig want dan kunnen wij bijna geen brieven verzenden. De vorige photographie van Piet en Frits zijn heelemaal wit geworden bijna onkenbaar. Die photographie van Moe met Piet en Els en die twee groeten zijn nog zoo mooi gebleven het ligt zeker wel aan het werk want dat van van Slooten met de kinderen is ook zoo vershoten en die beide portretten zijn door Oldenkamp vervaardigd. In den Haag zijn verscheiden goede Photografeurs want waarschijnlijk zal het in den Haag gedaan moeten worden. Nu hoop ik maar dat het niet te veel moeite voor je is Zusje want je heb het toch altijd zoo druk met zooveel menschen in huis. Weest dan zoo vriendelijk om de photographie aan Vader v. Dijken te zenden het adres is Van Dijken Zendeling te Duma Galela eil Halmaheira. liefst zoo gauw mogelijk omdat de brieven soms doordat er geen Posthouder is drie maanden onderweg blijven. Nu beste Zusje ik hoop maar dat het kan gebeuren en dat de beide ondeugden er heerlijk opstaan. Schrijf er niet over in brieven want dan merkt Marie het. Wij maken het allen heel goed de kinderen heerlijk. Wij zien erg verlangend uit naar een brief van Moeder. Marie maakt zich wel wat ongerust daar wij al in zoo'n langen tijd niets hoorden. Groet Moe hartelijk van mij met een stevige kus ook van Jan en Sien. Veel kusje aan al de kinderen en weest beide hartelijk gegroet en in gedachte gekust door

Je zoo liefh. Keetje.